

TILLIDSVEJEN – en dansk Camino

INFORMATION



DemOs

ANNES HISTORIE

Jeg har aldrig oplevet en sommerferie, som i den grad fik min verden til at se helt anderledes ud! Men så var der Tillidsvejen 2016, en dansk Camino! En aften i starten af 2016 lavede én af mine Facebook venner et like, som i øjeblikket blot vækkede min interesse, men som endte med at betyde, så uendeligt meget for mig.

Jeg blev lidt nysgerrig på opslaget og ledte efter det igen dagen efter, hvor jeg læste mere og til sidst skrev jeg til min ven, med liket, fordi jeg skulle lige forsikre mig om, at det altså bare var helt almindelige mennesker, der stod bag - blot tilført noget tillid, åbenhed og nogle grundlæggende værdier, der tiltalte mig. Men det virkede på én eller anden måde næsten for godt til at være sandt...

Begivenheden kunne ikke slippe mine tanker, jeg var nysgerrig og til sidst besluttede jeg mig for at tilmelde mig - egentlig mest fordi, at jeg ikke ku' la' vær'. Jeg stod i den situation, at jeg for første gang i mange år skulle holde sommerferie alene. Den første og nemme udvej på det "problem" var, at jeg da bare kunne arbejde hele sommeren og så holde ferie med min datter, når hun kom hjem igen. Men det var alligevel også fejlt over for mig, som jo efter skilsmissen skulle have sine egne ben, oplevelser og erfaringer. Så jeg måtte gøre noget, i hvert fald én af ugerne, så for første gang i meget lang tid, så skulle jeg gøre noget for min egen skyld. Det blev altså Tillidsvejen - en gåtur fra Viborg til Århus.

Der var så meget adrenalin i min krop allerede flere uger før afgang. Jeg var så spændt og jeg glædede mig helt vildt - til noget jeg ikke rigtig vidste hvad var. Jeg havde aldrig været på en vandretur før, så praktikken fyldte meget. Mange venner, familie og kolleger var meget nysgerrige på min tur, eller min udfordring om du vil. Det var ikke en normal sommerferie, som alle de andre skulle afsted på. Det vækkede åbenbart noget i dem og de blev også nysgerrige - men de havde måske ikke helt det mod, det trods alt kræver at kaste sig ud i noget nyt og ukendt. Men jeg er lykkelig for, at jeg fik skrabet mod nok sammen til at sende min tilmelding afsted.

Den store interesse de havde vist før turen, medførte at jeg besluttede jeg mig for, at jeg undervejs ville fortælle om turen på Facebook. Disse opslag skulle fortælle mine venner om turen og hvordan jeg klarede det. Det var jo min tur og min udfordring - men det hele tog en helt uventet drejning. Jeg lærte, hvad det betyder at møde nye mennesker med "hvorfor mon du er her?" i stedet for "hvem er du?".

Se mine løbende updates herunder – mit håb er, at inspirere dig og give dig et indblik i en tur, som på mange måder er helt almindelig, men alligevel kan give dig så meget.



Anne Lykke added 2 new photos — 😊 feeling optimistic.

July 25, 2016 · Aarhus · 🧑‍🤝‍🧑

Klar til afgang med bus + Gomore til Viborg. Forude venter en uge, hvor jeg i den grad læner mig ud over min egen komfort zone og begiver mig i kast med en vandring (som jeg aldrig har prøvet før) med nogle mennesker, (som jeg aldrig har mødt). Én ting er sikkert, det bliver en oplevelse og jeg vil løbende fortælle her om turen #dendanskecamino



Anne Lykke in 📍 Hald Ege, Viborg, Denmark.

July 25, 2016 · 🧑‍🤝‍🧑

Dagen er ved at lakke mod enden - men hold nu op en dag ! Vi startede under Viborg Domkirke med Biskop Henrik Stubkjær nede i krypten og det lyder måske lidt langhåret - men netop herfra er tusindvis af vandre sendt afsted på hærvejen og det var helt specielt at være der og få nogle ord med på vores vej. Dagens vandring var derefter kun 11 km, så der blev både tid til en svømmetur i Hald Ege sø og en øl på Niels Bugges kro. Jeg har mødt fantastiske mennesker i dag og glæder min allerede vildt meget til i morgen !



Anne Lykke added 6 new photos — with Lisbeth Grønberg at 📍 Hærvejsherberg I Thorning.

July 26, 2016 · Kjellerup Municipality · 🧑‍🤝‍🧑

21,4 km. svare på mine ben til 35.000 skridt ! Jeg er træt, meget træt og kan egentlig slet ikke overskue en tangering i morgen. Men det var fedt og der var så mange smukke steder i dag og så mange fede oplevelse - og det er nok med dem, at jeg i morgen atter løfter den alt for tunge rygsæk (håber jeg).





Anne Lykke added 7 photos and a video — with Lisbeth Grønberg.

July 27, 2016 · Gråmose · 🧑🏻‍🦲

Da jeg mødte op ved Domkirken den anden dag vidste jeg ingenting om hvad turen ville bringe. NU ved jeg, at det er muligt at gå riiigtig mange kilometer, men i dag da vi ankom til Kragelund og hele byen bød os velkommen, havde varmet poolen op, lavet mad, skænket øl, sunget, snakket, taget os med tilbage til deres eget hjem for at drikke kaffe og sove for en nat - SÅ bliver jeg så glad ! Tænk at en lille by gør så meget for nogen de slet ikke kender !



Anne Lykke at [FDF Friluftscener Sletten](#).

July 28, 2016 · Ry · 🧑🏻‍🦲

Jeg tror denne dag var "slideren" - dagen der til sidst bare skulle overstås efter 44.000 skridt og cirka 27 km, altså bare i dag !!
Orv det var noget af en tur, så nu skal den der "Camino sengetid" afprøves 🙄🙄



Anne Lykke at [Veng Skole & Børnehus](#).

July 29, 2016 · Skanderborg · 🧑🏻‍🦲

Der gik lidt hverdag i benene ude i skoven i dag, men nok også den dag, hvor der blev tænkt flest tanker i regnen. Min hjerne begyndte at tænke på, at turen snart er slut og begyndte at blive bevidst om alt det gode der er sket. Tillidsvejen giver mening for mig, fordi det er hjertet, der er styrende for hvordan vi møder andre mennesker. Jeg var til en start stolt af mig selv, men jo længere tid der går, bliver jeg endnu mere stolt af de mennesker der gør så meget for sådan en god sag. [Jakob Spange](#) er manden bag og jeg slipper ikke hans sag når vi når Århus i morgen !



Anne Lykke at [Dem og os eller findes der noget tredje?](#)

July 31, 2016 · Malling · 🧑🏻‍🦲

Tillidsvejen er slut - en uge, som på mange måder har været mange ting. Lige nu er det lidt svært at rumme det hele. Vi har sagt farvel og begiver os tilbage til virkeligheden. Lige om lidt kommer Sofie og jeg glæder mig helt vildt til at kramme hende igen efter 14 dage. Den virkelighed sammen med hende vil jeg elske, men alt andet står nok lige i et lidt andet perspektiv for en tid



Anne Lykke at **Dem og os eller findes der noget tredje?**

July 31, 2016 · Malling · 🌐 ▼

Det er søndag og jeg er tilbage i civilisationen, hvilket faktisk er lidt mærkeligt, når vi nu har været i en skov i 6 dage ! I går var en speciel dag, da vi kunne se Århus. Men det var ikke den følelse af sejr, som jeg før har haft, når et halvmaraton er blevet gennemført. Det var mere en enorm taknemmelighed over at være lige netop dér, sammen med de mennesker - som jo nu er blevet mine venner.

I dag er blot en formssag, 9 km. som vel knap kan betragtes som en anstændig søndagstur 😊, nu hvor benene er i absolut topform. Jeg ved ikke hvad dagen vil byde på, men jeg glæder mig til bare og være med og se hvad vi kan skabe sammen - og husk du kan komme med:

<https://www.facebook.com/events/308723826183555/?ti=icl>



Kirsten Therkelsen with Jakob Spange and 9 others in **Aarhus,**

Denmark.

July 30, 2016 · 🌐 ▼

VI GJORDE DET!

Sammen med de andre tillidsfulde vandrere, nåede vi i dag efter ca 120km målet i Aarhus. Vi mødtes i Viborg i mandags og har skridt for skridt rykket os nærmere hinanden og ikke mindst - nærmere mod os selv. Jeg er så taknemmelig for at have mødt jer tillidsfulde mennesker, som trods modgang, altid er tilfredse. På vejen har vi lært at acceptere os selv og hinanden som vi er. Sammen har vi vandret ud af vores komfortzoner, udfordret os selv, troet på os selv - og hinanden ❤️

Selv når vi er faret vild og gået store omveje, har ingen bebrejdet nogen noget. Der var jo nok en grund til, at vi skulle derhen 😊 - fysisk og mentalt. Tak for turen, Venner. Jeg er ligeså taknemmelig, som mine ben er ømme - og det siger ikke så lidt ❤️

INTRODUKTION

Der findes dem og der findes os og så findes der noget tredje?

Vi hedder Dem og os eller findes der noget tredje? En frivillig Grundtvig inspireret forening, som ikke er en politisk eller religiøs bevægelse. Vi har holdninger og tror på, at vi hver især kan gøre en lille forskel, som kan gøre denne verden mere tillidsbar. Vi er en flok helt almindelige mennesker, som ønsker en bedre verden.

Verden sætter folk i bås, som aldrig før og vores relationer er til salg. Det betyder ikke, at vi skal ignorere forskelle, men at vi skal lære af dem. Frihed, frivillighed, ejerskab og ikke mindst tillid er grundstenen for, at vi skaber udvikling i vores samfund. For os er TILLID derfor det tredje. Tillid er kerneværdien i vores mission og gennemsyre alt hvad vi gør.

At vandre med ordet TILLID og alle dets afskygninger, er en måde at ophæve DEM og OS på og målet med Tillidsvejen er at skabe et rum, hvor forskelligheder kan mødes samt tid til refleksion. Vandringen starter i Viborg Domkirke den 1. juli og slutter i Århus den 7. juli. Det er vores håb, at mange forskellige mennesker fra alle samfundslag vil deltage og på vejen vil der blive fortalt historier fra den virkelige verden, som vores egen lille kanal, TV Tillid, vil bringe ud til resten af Danmark.

Alt sammen er det med til at inspirere os selv og andre til, at møde det fremmede og det nye på en mere åben, nysgerrig og tillidsfuld måde.

Vi er overbeviste om, at forandringen starter hos os selv. Vores mantra er, at vi skal rede os selv, inden vi kan redde resten af verden. Og det skal helst være sjovt, mens vi gør det. Humor er en uundværlig ingrediens i arbejdet med tillid. Vi inviterer derfor hellere end gerne "fremmede" mennesker med til vores arrangementer, uanset etnisk baggrund, politisk overbevisning eller socialt tilhørsforhold.

Vi vil bruge vandringen, som en ramme til at skabe tillidsfulde møder og dialog mellem så mange forskellige mennesker som muligt. Det gør vi fordi vi ved, at fantastiske ting kan ske, når mennesker med meninger mødes og vi får lov at opleve, at vi ligner hinanden mere, end vi er forskellige. Vi bruger vandringen, som en alternativ ramme til, at skabe tillidsfulde og mangfoldige møder samt dialog mellem så mange forskellige mennesker og befolkningsgrupper som muligt. Vi ser vandringen, som en mulighed for både personlig fordybelse og samtale mellem mennesker, som ikke møder hinanden til daglig. Vandringen er åben for alle interesserede og vi gør en dyd ud af at formidle projektet så bredt som muligt, så vi sikrer os en så forskelligartet deltagergruppe som muligt.

Deltagerne på Tillidsvejen har ansvaret for at møde hinanden med åbent sind, god energi og selvfølgelig tillid. Vi skal hjælpe hinanden på turen og tage ansvar for, at vi efterlader hvert sted vi overnatter, lige så pænt, som da vi ankom. På den måde har vi tillid til, at turen bliver fantastisk for alle – både os som går og dem vi møder på vores vej.

Husk at deltagelse i vandringerne sker på eget ansvar og at foreningen Dem og os eller findes der noget tredje? derfor ikke hæfter for eventuelle skader.

Alle væsentlige informationer omkring vandringerne findes i dette dokument, der er meget praktisk i Tillidsvejen og der findes ikke svar på alt. Vi tror på, at der er en mening med, at de ting der sker, ikke nødvendigvis skal eller kan planlægges ned til mindste detalje. Hvis du er med for første gang, så kan villighed til at slippe kontrollen, bare en lille smule, være ret grænseoverskridende, da vi jo gerne vil have kontrol på alt – specielt nye ting. Men Tillidsvejen handler om tillid, tillid til at praktiske ting klares sammen og tillid til at deltagerne hjælpe hinanden og dem vi må møde på vores vej. Med vores to sange, som er blevet til sammen med frivillige og vores Tillidsbarbajer ser vi frem til en fantastisk sommer.

Følg også med på Facebook: <https://www.facebook.com/wwwdemogoscom/?fref=ts> eller vores hjemmeside hvor der er en række artikler i 2016:

<http://www.demogos.com/tillidsvejen-en-dansk-camino-fra-viborg-til-aarhus/>

Vi glæder os til at du kommer med ☺

Tillidsfulde hilsner

DemOs

Torben, Henriette, Lisbeth, Jakob & Anne.

HVORNÅR

Tillidsvejen – en dansk Camino begynder i Viborg Domkirke lørdag den 1. juli 2017 og slutter i Aarhus fredag den 7. juli. Der er åbnet et nyt pilgrimsherberg i Viborg, hvor der vil være mulighed for at overnatte fra fredag til lørdag, hvis du kommer langvejs fra.

HVORDAN

Vi kommer til at gå en del kilometer hver dag, men du behøver hverken være rutineret vandrer eller have et kondital i toppen. Det kræver dog, at du før turen har tilbagelagt nogle længere vandreture i de sko du skal gå i, så din krop er klar til nogle lange dage. En vandretur foregår i forholdsvis lavt tempo og kan ikke sammenlignes med en almindelig gåtur på 1 time eller 2. Det er et langt træk, som foregår i et roligt tempo – et tempo som giver din hjerne mulighed for at arbejde og tænke de tanker, som du formentlig ikke når at tænke i hverdagen. Sommerdagene er lange og lyse og vi har ikke travlt, det eneste der er på programmet, er at tilbagelægge dagens distance. Når vi vandrer, er det ikke et krav at hele gruppen følges. Vi går alle i forskellige tempi og derfor ankommer vi ikke nødvendigvis til dagens afsluttende sted på samme tid. Man kan altså sagtens begynde og slutte dagens vandring på forskellige tidspunkter. Hver morgen har du mulighed for at deltage i enten lidt morgen meditation, yoga eller hvad vi kan finde på – hvorefter der vil være mulighed for en fælles start på dagens vandring. Engang imellem kan det være dejligt at gå alene, hvilket der vil være stor forståelse for.

RUTEN

Dato	Start	Slut	Adresse	KM
1. Juli	Viborg Domkirke	Hald Hovedgård	Ravnsbjergvej 71, 8800 Viborg	11
2. Juli	Hald Hovedgård	Thorning	Nedrekjærsholm. Vattrupvej 28, 8620 Kjellerup	21
3. Juli	Thorning	Kragelund	Kragelund gl. Præstegård. Sinding Hedevej 2 8600 Silkeborg	23
4. Juli	Kragelund	Aakrogen/ Svejbæk	Aakrogen. Svejbækvej 1 Virklund 8600 Silkeborg	23
5. Juli	Aakrogen/Svejbæk	Bjedstrup	Eagle road. Krogdalsvej 10 8660 Skanderborg	22
6. Juli	Bjedstrup	Bering	Bering Forsamlingshus Torshøjvænget 15 8361 Hasselager	17
7. Juli	Bering	Århus	Århus havnefront	18

I alt 135 km på 7 dage. Afstand herover er opmålt på Google Maps og er derfor ikke helt præcis. Ruterne bliver før turen tilgængelige digitalt og kan downloades på din GPS eller mobil, hvor de er mere præcise. Erfaringsmæssigt er turene 5-10 % længere, når vi går ruten i terrænet ift. det måling kortet viser. Ruterne følger Hærvejen de første 3 dage og derefter bestræber vi os på at være på små og stille veje i naturen, hvor det er muligt indtil civilisationen er uundgåelig i Silkeborg og Aarhus. Et par af etaperne har mulighed for kortere alternativer.

OVERNATNING

Vi skal sove et nyt sted hver nat, de fleste dage udendørs i telt, men enkelte dage vil der også være mulighed for overnatning indendørs. Du må gerne medbringe dit eget telt, men det er også muligt at få en plads i et telt, som foreningen sørger for. Der vil blandt andet blive medbragt et 15 personers Lavvu telt. Derudover har vi flere almindelige telte, hvis der er behov for det. Hvis du skal have en plads i et af foreningens telte, så husk at skriv det i kommentarfeltet ved tilmeldingen.

MAD

Vi er så heldige at få Henriette med som "mad-mor" på turen i år, som vil sørge for at organisere og indkøbe mad, så vi kan hjælpe hinanden med at lave aftensmad. Desuden sørger vi for kaffe og te morgen og aften. Morgenmad og frokost står du selv for. Vi kommer forbi flere indkøbsmuligheder på vejen, hvor der kan købes ind.

DRIKKEVARE

Trust Caravana er med på hele turen, det er en campingvogn, som er blevet udsmykket med Trust man/woman. Herfra sælges der kolde Tillidsbarbajere, vin og sodavand. Vi anbefaler at du køber dine drikkevarer her, hvor overskuddet går til Dem og os eller findes der noget tredje?

TRANSPORT

Vi har en følgebil og trailer med, så man kan få transporteret telt, sovepose og liggeunderlag. Husk navneskilte på de ting som skal transporteres og denne service er på eget ansvar.

BAGAGE

Som udgangspunktet transporterer vi selv rygsækken, så husk at du ikke skal pakke mere en højst nødvendigt. Hvis du har problemer, som gør at du har svært ved at transportere din egen bagage på ryggen, så skal vi nok hjælpe. Skriv til tillidsvejen2017@gmail.com, så finder vi en løsning.

Som en tommelfingerregel må din rygsæk veje ca. 20% af din kropsvægt. Rygsækken bør have god støtte på hoften. Vægten betyder meget, så tænk dig om i forhold til hvad du medbringer. Meget kan købes ved nærmeste by hvis du pludselig mangler et eller andet. Så tænk: Simpelt og nødvendigt og glæd dig til følelsen af at have hele dit liv på ryggen – i hvert fald for en uges tid 😊

SPEJDESPORT

Der afholdes et infomøde omkring Tillidsvandringen hos Spejdersport, Østergade 5, 8000 Aarhus C den 7. juni kl. 18, hvor du efterfølgende kan få hjælp til dit udstyr og mulighed for at købe en startpakke til en god pris.

PAKKELISTE TIL INSPIRATION

TØJ	PRAKTISKE TING
Bukser	Tallerken
Shorts	Kop
T-shirt	Bestik
Tynde bluser	Viskestykke
Svedundertøj, gerne uld	Plasticposer
Strømper, gerne uld	Vandflaske eller camelbag
En tynd jakke, gerne vindtæt	Sovepose (kan evt. lånes)
Varm trøje til aften	Liggeunderlag (kan evt. lånes)
Regntøj	Håndklæde
Badetøj	Tandbørste og tandpasta
Gode vandrestøvler/sko	Vabelplaster evt. saks og desinfektionsservietter
Hat og solcreme	Lommelygte/pandelampe
Undertøj	Sikkerhedsnåle til at hænge vådt tøj på rygsækken

Tilgiv os, hvis der er noget vi har glemt, men igen, næsten alt kan købes på vejen.

DAG 1 - VI STARTER I VIBORG

Vandringen begynder i Viborg den 1. juli klokken 12.00 udenfor Viborg Domkirke til en indledende ceremoni, hvor Henrik Stubkjær, som er biskop i Viborg, byder os velkommen og sender os afsted, ligesom 1.000 vis af andre vandre også er blevet det fra Viborg domkirke. Jakob Spange vil desuden sige et par ord til deltagerne inden vandringen begynder.

Den første dag, 1. Juli, overnatter vi på Herberget ved Hald Hovedgård, Ravnsbjergvej 71, 8800 Viborg. Herberget ligger i en tidligere staldbygning til Hald Hovedgård. Der er 36 sengepladser, køkken, 3 toiletter og 3 bad. Herudover er der et udendørsareal, hvor vi kan slå telte op og der er også et par shelters. Dem der sover indendørs har adgang til indendørsfaciliteterne: køkken, toilet og bad. Dem der sover udendørs har adgang til toilet og bader i danmarks reneste sø, Hald sø ☺

Læs mere om stedet her: <https://natureskolen.viborg.dk/Lokaliteter/Herberget>

Se video fra stedet her: <https://youtu.be/umpoP4tkBSI>

DAG 2 - FRA HALD TIL THORNING

Vi starter dagen i Hald, hvor der er mulighed for, at starte dagen med en svømmetur i én af de reneste søer i Danmark og lidt morgen meditation, hvis du har lyst. Vi skal denne dag ud på den første lange vandring, som starter igennem Dollerrup Bakker, som er noget af det flotteste i landet. Vi kommer igennem en by med en lille købmand, hvor vi holder et hvil og det er muligt at købe mad og drikke. Vi går videre og afviger et par kilometer fra Hærvejen for at komme forbi Nedrekjærsholm lige udenfor Thorning. Det er en fin herregård, hvor vi bor i telte og laver mad på bål. Der er toilet og bad og mulighed for at handle ved købmanden og bageren i Thorning.

Se mere om dagens destination her: <https://www.nederkjaersholm.dk/>

DAG 3 - FRA THORNING TIL KRAGELUND

Vi går fra Thorning tilbage til Hærvejen, hvorefter dagens rute går igennem skoven frem til Kragelund. Vi kommer forbi et par steder i skoven, hvor de lokale sælger forskellige mad og drikke til os på vandring og vi kommer forbi en shelterplads, som er et oplagt sted til en pause og mulighed for at få frisk vand. Ved ankomsten til Kragelund oplevede vi sidste år, at de fleste huse flagede og bød og velkommen. I år mødes vi med de lokale ved Kragelund gl. Præstegård. Sinding Hedevej 2, 8600 Silkeborg. Der bliver mulighed for privat indkvartering eller overnatning på herberget. Sidste år var den private indkvartering en kæmpe succes og de sødeste mennekser modtog os med åbne arme på et tidspunkt på turen, hvor en seng og lidt hjemmebag var meget tiltrængt. Der er et dejligt friluftsbad i Kragelund, som kan besøges mod entre.

Læs mere om stedet her: <http://www.silkeborg.com/kragelund--gl--praestegaard--gdk604526>

DAG 4 – FRA KRAGELUND TIL AAKROGEN

Dagens rute starter i Kragelund, hvor det er muligt at morgenbade i det lokale friluftsbad, som er en lækker opvarmet pool (der skal betales entre). Vi går via mindre landeveje til Silkeborg, hvor vi kan holde pause midt i byen og proviantere inden turen fortsætter igennem den flotteste natur og ender syd for Silkeborg i en hyggelig spejderhytte, Aakrogen. Læs mere om stedet her: <http://hotel.dds.dk/hytter/aakrogen/index.html>

DAG 5- FRA AAKROGEN TIL BJEDSTRUP

Vi går langs Julsø til Ry igennem noget fantastisk natur igen på turens 5. dag med endestation i Bjedstrup, nærmere bestemt Eagleroad, som er et spændende sted inden for den gamle indianske og nordiske naturtro, visdom og kultur. Vi skal overnatte enten i eget telt eller i en stor stationær lavvou og laver mad på bål. Læs mere om stedet her: <http://www.eagleroad.dk/>

DAG 6 – FRA BJEDSTRUP TIL BERING

Kursen bliver sat mod Århus og vi går fra Bjedstrup til Bering, hvor vi mødes ved Forsamlingshuset, hvor der er mulighed for at vi kan lave mad og spise indendørs. Vi sover udendørs i telte.

DAG 7 – FRA BERING TIL ÅRHUS

Turens sidste dag går via Aarslev Engsø og Brabrand Sø den smukkeste vej mod målet, hvor vi igen skal møde Århus. Det er en helt speciel dag, hvor vi kan se vores mål det meste af dagen. Århus ligger for vores fødder denne dag og vi møder igen civilisationen og hvad den indevære og hvor vi afholder en fælles afslutning, som vil slutte vandringen af. Derefter er er fredags tillidsbar, hvor alle er meget velkommen til at afslutte vandringen på en festlig måde.

UNDERVEJS

Der skal være god tid til bare at gå, reflektere og tale med hinanden. Derfor er der ikke program på alle vandredage. Derfor kan der alligevel godt opstå spontane begivenheder, når vi møder lokalbefolkningen de steder, hvor vi kommer frem og vi har også et par ideer i støbeskeen, som skal være med til at sprede glæde på vores vej. Det er vigtigt for os at indlede og afslutte vandringen på en fin måde. Derfor har vi planlagt arrangementer, som skal skabe en rød tråd i vandringen og være med til at sprede vores budskaber om tillid og mangfoldighed til så mange som muligt.

TILMELDING

Du tilmelder dig turen via dette link <https://tillidsvejen2017.nemtilmeld.dk/1/>

Når du er tilmeldt, vil vi anbefale dig at melde dig ind i facebookgruppen "Tillidsvejen -- en dansk Camino i 2017 info side", hvor du kan komme i dialog med andre, som vandrer på turen eller læse om de oplevelser og erfaringer sidste års vandrere: <https://www.facebook.com/groups/1577122565951817/?fref=ts>

BETALING

Turen betales når du tilmelder dig, hvor der er flere forskellige "billetter", som gør det muligt at skræddersy den tur du ønsker. Du kan gå hele turen eller du kan være med en enkelt dag eller flere. Hvis der kommer et overskud fra vandringen vil det gå til udviklingen af foreningens initiativer og gøre Tillidsvejen til en tilbagevendende tradition. Hvis et eventuelt overskud tillader det, håber vi at kunne øremærke nogle af pengene til at skabe fripladser til at mindrebedemidlede kan deltage gratis i næste års tillidsvandring.

Hvis du ønsker at give et bidrag til foreningen, så kan betaling foregå via:

- Mobil pay 24970251 (Der står Nyløkkevej 25 når man overfører)
- Overførsel til Danske Bank konto: reg.nr: 9570 / kontonr: 11739830

Vi modtager alle donationer med taknemmelighed og tillid!

Husk du også kan tilmelde og betale for én du kender, som gerne vil med på turen – men som måske ikke har muligheden selv.

T-SHIRT

Alle vandrere modtager en flot T-shirt, som er doneret af Lasertryk.dk, som støtter op omkring foreningens arbejde. T-shirten koster 125 kr. Du kan også vælge at låne en, som afleveres tilbage efter vandringen.

HVORDAN FINDER VI VEJ?

Vi har selvfølgelig vores dygtige vejviser Torben med på turen, som sørger for fælles info til dagens rute inden afgang. Vi hjælper hinanden undervejs, men hvis du selv ønsker at se ruten på din smartphone, så kan du hente app'en "ViewRanger", som kan downloades til både iPhone og Android. Du skal ikke være bekymret omkring at finde vej, vi hjælper hinanden hele vejen og flere deltagere har allerede gået turen sidste år.

KONTAKT

Hvis du har, så tøv ikke med at sende en mail til tillidsvejen2017@gmail.com

Vi har også en profil på Facebook og begivenheden "Tillidsvejen – en dansk camino".

Ellers kig forbi www.demogs.com

DemQs